

# DE WERKDAG



De Internationaal Goede Doelen  
Ambassadeurs in Cambodja

## OPVANGHUIZEN EN NACHTCLUBS

Gedraag je gewoon als toerist en zie wat er op je afkomt. Met deze boodschap werden wij door Defence for Children naar Phnom Penh in Cambodja gestuurd. Op deze manier zouden we het best in aanraking komen met de problematiek rondom kinderprostitutie en sekstoerisme. Defence for Children Nederland maakt deel uit van het internationale ECPAT-netwerk dat uitbuiting van kinderen bestrijdt. Onze ogen en oren open houden was de enige opdracht die we meekregen voor we ons in het nachtleven van deze exotische stad stortten.

Door Rikus Wegman en Sijmen Tenwolde



**A**ls Internationaal Goede Doelen Ambassadeur van de Postcode Loterij bezoeken we overal ter wereld verschillende goede doelenprojecten. Onderzoek naar zeeschildpadden, klinieken bezoeken in de sloppenwijken van Nairobi, vliegen over het amazonewoud en een nacht doorbrengen in een Thais vluchtelingenkamp. We hebben het allemaal al meegemaakt tijdens onze fantastische reis. Maar nooit eerder stond er een “nachtclubobservatie” op het programma. Het bezoek met Defence for Children aan Cambodja belooft avontuurlijk te worden.

### OVERSTROMING

Voor we het nachtleven induiken, zijn we op bezoek bij enkele van de opvanghuizen die worden gesteund door partners van Defence for Children en ECPAT in Cambodja. Het bezoeken van de opvanghuizen is erg aangrijpend. Eén van de weeshuizen staat onder water door de enorme overstromingen waar het land mee te kampen heeft. De kinderen lachen nog, maar hun slaapkamers en de leslokaaltjes staan onder water. Ze zitten met z'n veertigen verveeld op een kleine zolderkamer. Een vrijwilliger legt ons uit hoe moeilijk de situatie is. “We hebben door de overstroming moeite om voldoende voedsel in te slaan, we kunnen de kinderen geen les geven en er zijn drie zieken. Deze kinderen moeten eigenlijk naar het ziekenhuis, maar dat gaat nu niet door de overstroming.”

We zien in de opvanghuizen hoe de kinderen worden voorbereid op terugkeer naar de samenleving. Ze leren weven,

muziek maken, knippen, een eigen handeltje opzetten, koken en meer basic life-skills. In een van de huizen hebben de kinderen speciaal voor ons bezoek een dans en een rollenspel geoefend. Het is ontroerend om te zien met hoeveel trots en plezier ze bezig zijn. Deze activiteiten geven hen het zelfvertrouwen dat ze nooit hebben leren ontwikkelen. Juist op dit soort momenten raken we geëmotioneerd door de gedachten aan wat deze kinderen hebben doorgemaakt. Het is zo moeilijk voor te stellen dat achter die vrolijke gezichtjes zoveel ellende schuilgaat. We zijn diep geraakt. Tegelijkertijd zijn we opgelucht dat deze kinderen in ieder geval goed worden opgevangen. Ze kunnen weer dromen van een mooie toekomst.

### OP ONDERZOEK IN HET NACHTLEVEN

Je ontkomt in Phnom Penh niet aan de neonverlichte karaokebars, nachtclubs en massagesalons. Plekken waar meisjes voor de ingang zitten en je sensueel naar binnen proberen te lokken. Zoals veel mannen gaan ook wij vanavond in op hun uitnodiging. In de eerste bar vallen we uit de toon. We kunnen het niet laten walgend naar de dikke man aan de bar te kijken die een tenger meisje knuffelt en kusjes geeft. We zeggen weinig tegen elkaar en drinken snel ons biertje leeg, zonder contact te hebben met de meisjes. Dit werkt niet goed. Willen we deze duistere wereld beter begrijpen, dan moeten we toch wat assertiever zijn. We besluiten ons in het vervolg opener en geïnteresseerder op te stellen. Als vervolgens een tuk-tukchauffeur ons aanspreekt en een lijst nachtclubs opsomt, stappen we bij hem in voor een nieuwe poging.



Wanneer we de tweede nachtclub binnen lopen vallen tientallen meisjes ons om de nek. ‘Hello handsome boy, do you wanna have a good time?’ We proberen op ons gemak te lijken, ploffen neer op een barkruk, babbelen wat met een aantal van de meisjes en bestellen een biertje. We maken duidelijk niet op seks uit te zijn, maar dat we wel graag een drankje met ze willen drinken. Koetjes, kalfjes, de traditionele Khmer-dans en favoriete popartiesten worden besproken en hoe langer we aan de praat zijn hoe persoonlijker het wordt. Over haar broer die haar sloeg toen ze te uitbundig danste, over eenzaamheid, het alleen opvoeden van een kind en hoe moeilijk het is geld te verdienen zonder opleiding. In hun ogen lezen we hoe ze deze club en zijn bezoekers verachten.

De seksindustrie in Phnom Penh maakt ons droevig en de tweede avond gaan we enigszins bedrukt de stad in voor een nieuwe observatie. We willen vanavond meer te weten komen over het kindersekstoerisme en hoe dit is ingebed in de seksindustrie. Het blijkt een schokkende avond te worden. De eerste de beste tuktuk-chauffeur aan wie we onze interesse in kinderen kenbaar maken zegt wel wat voor ons te kunnen regelen. “Yes you can have young children. Which age do you want? Only looking or also boom-boom? Boys or girls? I call a friend, he can arrange for you.” de vriend neemt zijn telefoon niet op en de “massagesalon” waar we vervolgens heen worden gebracht gaat net dicht. De chauffeur zegt nog zeker tien andere plekken voor ons te weten, maar het is genoeg zo en we gaan aangeslagen terug naar ons hotel.

De “service” van de tuktuk-chauffeur is exemplarisch voor de Cambodjaanse mentaliteit. Mensen kijken liever weg van problemen en bemoeien zich vooral met hun eigen leven. Dit heeft deels zijn oorzaak in het brute bewind van de Rode Khmer, eind jaren zeventig. Hoe minder je opviel of je bezighield met andermans zaken hoe groter de kans dat je zou overleven.

### EEN GETRAUMATISEERDE SAMENLEVING

De Cambodjaanse samenleving is in zijn geheel zwaar getraumatiseerd door deze periode waardoor achter de vriendelijk lachende mensen vaak veel ellende schuilgaat. Bovendien is het een enorme machocultuur waar vrouwen en kinderen nog altijd ver onderaan de hiërarchische ladder staan. Huiselijk geweld, verkrachting en incest zijn aan de orde van de dag. Slachtoffers worden zelden gehoord of geloofd. Het kindersekstoerisme kan in Cambodja niet los worden gezien van de problemen in de samenleving als geheel. Defence for Children probeert als onderdeel van het ECPAT-netwerk daarom niet alleen toeristen maar ook Cambodjanen bewust te maken van de rechten van kinderen en de verwerpelijkheid van de kinderseksindustrie. ■■

Voor meer informatie zie: [www.internationaalambassadeur.nl](http://www.internationaalambassadeur.nl)

